



## Over deze nieuwsbrief

Sinds maart van dit jaar is ons dagelijks leven veranderd door de coronacrisis. Dit heeft ook grote gevolgen voor onze parochie. Zo is het niet meer mogelijk om het parochieblad uit te brengen, omdat veel onzeker is en omdat de productie en de bezorging ernstig bemoeilijkt worden door de maatregelen.

Mededelingen en andere informatie zijn op de website van de parochie te vinden. Maar niet iedereen kan de website bekijken. Daarom is er deze nieuwsbrief. Hiermee willen we als parochie de mensen bereiken die geen internet hebben, of die er niet goed mee kunnen omgaan. We hopen hen hiermee van dienst te zijn en het contact tussen hen en de parochie te bewaren.

Als u andere mensen kent die geen toegang tot de website van de parochie hebben, maar die wel graag op de hoogte blijven van wat er gebeurt in de parochie, dan kunt u hun naam en adres doorgeven aan de pastoor.

## Bezoek van de pastoor

Als u een keertje bezoek van de pastoor wilt, laat het hem weten. U kunt hem bereiken op nummer 0183-51 34 38. U kunt natuurlijk ook uw kinderen of iemand anders vragen even te bellen als u zelf bellen lastig vindt.

## Kerstmis

Met Kerstmis zijn er twee vieringen op Kerstavond en twee op Eerste Kerstdag. Voor deze Missen moet u zich opgeven bij de pastoor, want er mogen maar 30 kerkgangers bij een Mis aanwezig zijn.

Voor de Mis op Tweede Kerstdag (om 10 uur) hoeft u zich niet aan te melden, omdat er dan toch weinig mensen naar de kerk gaan.

## Christus is geboren

We vieren binnenkort Kerstmis. Christus is geboren. God is mens geworden. Jezus heeft ons bestaan gedeeld. Hij weet wat pijn, eenzaamheid en verdriet zijn; Hij weet hoe een mens kan verlangen naar vreugde en hoop. God is mens geworden en laat ons nooit meer alleen. Zoveel houdt Hij van ons.

Laten wij Gods liefde voelbaar maken voor elkaar. Houd contact met elkaar, ga bij anderen op bezoek als dat veilig kan. Stuur een kaartje, een brief (ouderwets, maar wel heel mooi) of bel. Het kan een mens zo goed doen!

## Nieuwjaarsdag en zondagen

Op Nieuwjaarsdag is de Mis om 10u. Op alle zondagen zijn er twee Missen, om 9.30u en om 11u. Voor deze Missen moet u zich opgeven bij de pastoor.

## 1 januari: Heilige Maria, Moeder van God

*Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas*

In die tijd haastten de herders zich naar Betlehem en vonden Maria en Jozef en het pasgeboren kind, dat in de kribbe lag. Toen ze dit gezien hadden, maakten ze bekend wat hun over dit kind gezegd was. Allen die het hoorden stonden verwonderd over hetgeen de herders hun verhaalden. Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf.

De herders keerden terug terwijl zij God verheerlijkten en loofden om alles wat zij gehoord en gezien hadden; het was juist zoals hun gezegd was. Toen de acht dagen voorbij waren en men het kind moest besnijden, ontving het de naam Jezus, zoals het door de engel was genoemd voordat het in de moederschoot werd ontvangen.



### Gebed

God, al het goede begint bij U  
en Gij brengt het tot voltooiing.  
Op dit feest van de heilige Moeder van God  
herdenken wij met blijdschap het begin van de verlossing.

Wij bidden U:  
schenk ons ook de vreugde van de voltooiing.  
Door Christus onze Heer

(Gebed uit de mis van 1 januari)

---

**Met vragen kunt u de pastoor bellen: 0183 – 51 34 38**